

NIEUWSBRIEF WERKGROEP KERK EN VLUCHTELING HARDERWIJK

Internationale diensten

We mogen weer terugkijken op mooie, gevarieerde internationale kerkdiensten. Sommige bezoekers raken via deze diensten betrokken bij één van de plaatselijke kerken. Zo kwam een jonge Syrische vrouw in contact met de Petrakerk. Na een voorbereidingstraject is ze op de zondag van Pasen in de Petrakerk gedoopt. Bijzonder om te zien hoe God in haar leven heeft gewerkt en zij het verlangen kreeg om gedoopt te worden. We wensen haar van harte Gods zegen toe!



In maart kwamen de coördinatoren van de internationale diensten uit de deelnemende kerken met de leden van de stuurgroep bijeen voor een evaluatieavond. Het was goed om ervaringen met elkaar te delen, knelpunten te bespreken en na te denken over mogelijke verbeterpunten, vanuit het gezamenlijke verlangen vluchtelingen en asielzoekers te bereiken met het Evangelie.

Arabische tolk aan het woord

In de internationale diensten zijn onze tolken van onschatbare waarde. We zijn heel blij met hen! De tolken zetten zich graag voor dit werk in. Eén van onze tolken vertelt:

"Als tolk Arabisch ben ik regelmatig bij de diensten op zondag aanwezig. Het is bijzonder dat broeders en zusters van verschillende denominaties samenwerken, niet ten koste van de waarheid maar ter wille van het verkondigen van de Waarheid. Het is ook goed om elkaar als broeders en zusters uit verschillende landen te

„Mensen horen graag het Evangelie zonder omwegen, mensen zijn hongerig om meer te weten.”

ontmoeten in de ene algemene heilige apostolische kerk. Ook de gesprekken na de diensten zijn vaak zegenrijk. Het doorpraten over de dienst met Arabischtalige christenen is heel bemoedigend en de gesprekken met Arabischtalige moslims gaan ook eigenlijk altijd meteen over het geloof. Mensen horen

graag het Evangelie zonder omwegen, mensen zijn hongerig om meer te weten. Mensen zijn onder de indruk van de liefde die we voor elkaar hebben en de warmte waarmee zij ontvangen worden. "Hieraan zullen zij allen erkennen dat gij Mijn discipelen zijt, als gij liefde hebt onder elkaar" (Joh. 13: 35)."

Kinderwerkers gezocht!

Voor het kinderwerk tijdens de internationale diensten zijn we op zoek naar minimaal drie vaste vrijwilligers. Het is de bedoeling om eens in de drie à vier weken met twee mensen uit het team aan de beurt te zijn. Het zou mooi zijn als ook enkele jongens/mannen ons team komen versterken! De dienst begint elke zondag om 14.30 uur en we zijn vanaf 13.30 uur aanwezig. Meer info en opgave: Florianne van der Ven: floriannevden@gmail.com.

Stand op Multi Culti

Op zaterdag 23 juni zijn we met een stand aanwezig op Multi Culti aan de Parkweg, een evenement van ontmoeting, muziek en hapjes vanuit allerlei culturen. We hopen daar contacten met bezoekers te leggen en onze activiteiten onder de aandacht te brengen door middel van een nieuwe folder in vier talen (Nederlands, Engels, Arabisch en Farsi). Ook zullen we de bezoekers iets lekkers aanbieden. We kunnen nog helpers gebruiken. Ben je die dag enkele uren beschikbaar (tussen 11-14 uur of 14-18 uur)? Meld je dan zo snel mogelijk aan via kvharderwijk@gmail.com.

Uit de praktijk

In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en asielzoekers. Deze keer: **Ate Kuiken**.



"Mijn contact met vluchtelingen vindt vooral plaats op het azc, waar ik sinds februari 2017 twee keer per week van 9 tot 12 uur vrijwillig lesgeef aan mensen die nog niet weten of ze in ons land mogen blijven. Dat betekent vaak: veel stress/spanning: Wat hangt ons nog allemaal boven het hoofd? Daarom is voor mij het geven van "warmte en liefde" ook net zo belangrijk als de taalles.

De groepen zijn heel gevarieerd: afkomstig uit veel landen, vaak het Midden-Oosten, maar ook qua niveau: van analfabeet tot afgestudeerde aan de universiteit. Er heerst een heel prettige sfeer, begrip voor elkaar en voor mij (met veel handen- en voetenwerk.) Het is gewoon heerlijk lesgeven.

Daarnaast help ik mee met de mannenontmoetings-avonden in het House of Joy. En als mijn eigen kerk (PG de Regenboog) aan de beurt is voor de internationale dienst,

werk ik mee in de enthousiaste voorbereidingsgroep. Waarom ik het doe? Heel simpel gezegd: het heeft mijn hart en soms heb ik echt wel het gevoel dat God dat er in heeft gelegd."

Bid en dank je mee?

- * Dank God voor de mooie contacten tijdens de internationale diensten en de Al Massira-cursus en voor de doop van een jonge Syrische vrouw met Pasen.
- * Bid dat we de komende tijd meer mensen uit het azc en statushouders kunnen bereiken.
- * Bid om nieuwe vrijwilligers voor het kinderwerk, die Gods liefde graag willen doorgeven aan kinderen.

Bedankavond voor vrijwilligers

De gemeente Harderwijk heeft het initiatief genomen voor een avond om alle vrijwilligers in en rond het azc te bedanken voor hun inzet. Ook de vrijwilligers die betrokken zijn bij de activiteiten van de Werkgroep Kerk en Vluchteling en/of de internationale diensten zijn van harte welkom. De bijeenkomst heeft plaats in de raadszaal in het Huis van de Stad op dinsdagavond 19 juni vanaf 18.30 uur. Aansluitend is er vanaf 19.30 uur een gevarieerd programma voor potentiële vrijwilligers en andere belangstellenden. Als Werkgroep Kerk en Vluchteling zijn we ook aanwezig om onze activiteiten te presenteren. Van harte welkom!

Agenda

Elke zondag 14.30 uur internationale dienst: 20-05 Herv. Gem. De Regenboog, 27-05 Het Visnet, 03-06 Evang. Gem. Harderwijk, 10-06 Catharinakerk, 17-06 Petrakerk, 24-06 De Zaaier, 01-07 Grote Kerk.
19 juni vrijwilligersavond in Huis van de Stad, vanaf 18.30 uur.
23 juni: Multi Culti op het terrein aan de Parkweg, vanaf 11.00 uur. Zie www.multicultiharderwijk.nl.

Colofon

Uitgave van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk
Nummer 17 – mei 2018
Contact: kvharderwijk@gmail.com
www.facebook.com/internationalchurchharderwijk

Steun ons werk met uw gift:

Giro: NL83FVLB0227120531 t.n.v. Werkgroep Kerk en Vluchteling



**KERK & VLUCHTELING
HARDERWIJK**