

NIEUWSBRIEF WERKGROEP KERK EN VLUCHTELING HARDERWIJK

Eerste Al Massira Farsi in Harderwijk

De Al Massira (AM) is een cursus vergelijkbaar met de Alphacursus, met eten, een inleiding (filmpje) en in groepen napraten. Al Massira betekent in het Arabisch "de Reis" of de ontdekkingsstocht. Het beeldmateriaal is geheel in het Midden-Oosten gefilmd met mensen uit die landen.

De cursus begint met verhalen van Adam, Abraham, Mozes en David (verhalen die ook in de Koran staan) en eindigt bij Jezus, de gemeenten en de Heilige Geest, in twaalf avonden. Zie ook: www.almassira.org/nl/

Nadat Doeko Hekstra met een team twee keer de Al Massira aan Arabisch-

sprekenden had gegeven, sprak ik met een jong Iraans echtpaar (Kamyar en Hasti - zij vertaalt ook in de internationale diensten) over de mogelijkheid van een AM voor Farsi-sprekenden. Zij kenden wel wat geïnteresseerde mensen... De groep bleek veel groter dan gedacht. Dus ging ik op zoek naar meer christen-Iraniërs die konden helpen met de leiding van kleine groepen en dergelijke. God bracht behalve Kamyar en Hasti ook Seper uit Almere en Hasan en Jami uit Ermelo op mijn pad, wat vanwege de taalbarrière essentieel was. Daarnaast hebben Margreet Boschma, Rosemarie Maurer en ikzelf, die de Al Massira-training gevolgd hebben, backup gegeven en geholpen waar nodig (zie foto).



Aangesleepte Bijbels

Zo gingen wij op 1 december van start en hadden elke veertien dagen een Al Massira-avond met soms meer dan 30 Iraniërs en enkele Afghanen. Het was bijzonder om te ervaren hoe open, vriendelijk en hongerig de mensen waren. De aangesleepte Bijbels of kalenders (van de EAS) vlogen weg. We begonnen om 18.30 uur met eten en de mensen bleven vaak praten tot 22.30 uur. Na de kleine groepen werd er vaak nog gebeden met mensen voor persoonlijke noden. Tijdens een roerige periode in Iran werd er in een grote kring hand in hand gebeden voor Iran en familie en vrienden

„Het was bijzonder om te ervaren hoe open, vriendelijk en hongerig de mensen waren.”

daar. Vaak ontroerende momenten.

Aan het eind van de AM-cursus hebben we een evaluatie gehouden (een onbekend fenomeen voor Iraniërs). We kregen onder meer de volgende reacties: "De AM was heel leerzaam"; "bijzonder dat in de film zoveel eerlijke vragen gesteld werden en antwoorden gegeven... dat zijn wij niet gewend, dat je eerlijke, kritische vragen mag stellen"; "de duidelijke lijn in de Bijbel (het OT), dat er steeds uitgezien wordt naar een Verlosser die onze zonden kan wegnemen, wijst zo duidelijk naar Jezus."



Bid voor de Iraniërs

De deelnemers en wij als leiding hebben vaak genoten van de goede sfeer. Mooi om dit te doen als aanvulling op de internationale diensten waar de meesten ook naartoe gingen. We gaan deze zomer door, één keer per veertien dagen, en hopen na de zomer de Alphacursus in het Farsi te beginnen.

Bid voor de Iraniërs, ook als ze na de periode in het azc een huis en kerk vinden, dat ze hun nieuwe leven met God zullen blijven gaan. Hartelijke groet namens de werkgroep,

Jan van der Vegt

Nieuwe voorzitter gezocht!

Vanaf de start van Kerk en Vluchteling Harderwijk, eind 2015, is Jaap Vogelaar de bevrogen voorzitter van onze werkgroep. Vanaf september gaat hij zich richten op een nieuwe uitdaging. We zijn daarom op zoek naar een voorzitter. We zoeken een overtuigd christen met hart voor vluchtelingen en asielzoekers. Deze persoon (m/v) geeft leiding aan een enthousiaste werkgroep met afgevaardigden uit dertien kerken (die elke drie maanden bij elkaar komt) en aan het dagelijks bestuur. Spreekt dit je aan en heb je als verbinder en netwerker interesse in deze functie, dan komen we graag met je in contact! Voor meer informatie of aanmelding kun je terecht bij Jaap Vogelaar: kvharderwijk@gmail.com of tel. 06-10100490.

House of Joy: tienerwerkers gezocht!

De mannenavonden in het House of Joy liggen tijdelijk stil, omdat diverse vaste bezoekers zijn verhuisd. Na de zomervakantie maken we een nieuwe start en gaan we dit initiatief weer extra onder de aandacht brengen op het azc en via de internationale diensten.

Ook willen we graag tieneractiviteiten opzetten. We zoeken twee jongvolwassenen die hierbij het voortouw nemen, evenals vrijwilligers die willen meedoen in het tiener/jongerenwerk. Hiervoor is onder meer een tienerprogramma van stichting Gave beschikbaar. Heb je interesse, laat het weten! Ken je mensen in je omgeving die misschien belangstelling hebben, attendeer hen dan op deze oproep. Zodra er enkele vrijwilligers zijn, kunnen we de plannen verder uitwerken.

Sjaak Verboom, sjaakverboom@gave.nl of 06-13993623

MultiCulti

Met de internationale diensten en andere activiteiten richten we ons zowel op de bewoners van het azc als op vluchtelingen die een verblijfsvergunning kregen en in Harderwijk of omgeving wonen. Op allerlei manieren proberen we met hen in contact te komen. Zo stonden we zaterdag 23 juni met een mooie stand op MultiCulti, met lectuur en lekkere hapjes, gemaakt door enkele Irakese vrouwen. Hier konden we veel mensen, onder meer uit het azc, over onze activiteiten informeren. Woont er bij u/jou in de straat iemand die als vluchteling naar Nederland kwam? Attendeer hem/haar op onze activiteiten! We hebben een viertalige folder met informatie beschikbaar. Ook kunt u verwijzen naar onze Facebookpagina (zie colofon).



MultiCulti 2018.

Agenda

Elke zondag 14.30 uur internationale dienst: 01-07 Grote Kerk, 08-07 PGH De Regenboog, 15-07 Baptistengemeente, 22-07 Dorpskerk, 29-07 Plantagekerk, 05-08 Bethelkerk, 12-08 Sefanja, 19-08 herv. gem. De Regenboog, 26-08 Het Visnet, 02-09 Evangelische Gemeente Harderwijk.

5 juli: zomerfeest in azc Harderwijk, 18.00-21.00 uur, met leuke activiteiten voor kinderen en volwassenen.

Colofon

Uitgave van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk
Nummer 18 – juli 2018
Contact: kvharderwijk@gmail.com
www.facebook.com/internationalchurchharderwijk

Steun ons werk met uw gift:

Giro: NL83FVLB0227120531 t.n.v. Werkgroep Kerk en Vluchteling



**KERK & VLUCHTELING
HARDERWIJK**